

prijs der nederlandse letteren



er is een grote norse neger in mij neergedaald
die van hemmen dingen doet die niemand ziet
ook ik niet want donker is het daar en zwart

maar ik weet zeker hij bestudeert er
sard en structuur van heel mijn blonde almacht

hij morzelt eerst aan halfvoornemde katten
dan mel ik splinters schieten door mijn schouder
nu leest hij oude formulieren dit is het lastigst
TE VEEL SLAVEN TROK IK AF VAN DE BELASTING



uitreiking

De Prijs der Nederlandse Letteren is toegekend aan de dichter Lucebert (ps. L. J. Swaanswijk).

Op 6 oktober 1983 zal Z. M. Koning Boudewijn in het paleis te Laken de prijs uitreiken.

Het geldbedrag dat aan deze prijs is verbonden bedraagt f 18.000,— waarvan zowel de Belgische als de Nederlandse Staat ieder de helft voor hun rekening nemen.

Lucebert, beroemd geworden als Keizer der Vijftigers, ontving in 1967 de P.C. Hooftprijs voor poëzie voor zijn gehele oeuvre. Lucebert heeft ook faam verworven als beeldend kunstenaar.

(tekening: Paul Citroen)